



1. **Ruin Hammarsmedja**

Av gångna tiders järnframställning i Semla återstår idag endast slaggspill, några bostadshus och en stengavel som tillhört en av de tre hammarsmedjorna knutna till Semla bruk. Stengaveln är från 1601.

2. **Strömsholms kanal**

är sammanlagt 110 km lång med 26 slussar och den totala fallhöjden är 100 m. Endast 12 km är grävd kanal. Den bör-

jar i Smedjebacken och slutar i Mälaren intill Strömsholm. Kanalsens första tre slussar finns i Semla samt en slussvaktarstuga. Fallhöjden i Semla är 11 m. Slussarna namngavs av Gustav III 1787. Den övre heter Gustav III och den nedre Hertigen av Östergötland. När kanalen anlades revs Ulfso hytta och Övre hammaren.

3. **Ädellövskogen**

här är ett av de få större bestånden i Fagersta. Ädellövträden är med största sannolikhet inplanterade under 1700-1800 talet för att förgylla omgivningen runt Semla herrgård och bruk.

4. **Källa med Gullpudra**

grävdes den torra sommaren 1931 av torparen i Övre Flobo. Gullpudran är en liten ovanlig växt med gula kronblad som trivs vid källflöden.

5. **Torpruin, Övre Flobo**

Befolkningsökningen under 1800-talet ledde till att ny mark eller sämre jordområden måste börja brukas, ofta i form av små jordbruk eller torp. Torpet Övre Flobo brann ner i början av 1970-talet. Här finns rastplats.

6. **Gammal tall**

Att idag finna riktigt gamla tallar i våra trakter hör till ovanligheterna. Denna ståtliga, gamla fura var en liten tallplanta när Gustav III var kung i Sverige i slutet av 1700-talet.

7. **Lämningar efter tidig gruvhantering**

finns i hela Flobo-Semlaområdet. Dessa vittnar om att malmupptagningen varit en viktig del i människornas ekonomiska liv under århundraden. Gruvhanteringen i Flobo-Semlaområdet upphörde på 1960-talet då Fagersta Bruks AB satte stopp för en flerhundraårig gruvhantering i Fagersta genom nedläggningen av Rudgruvan. Vid denna plats ser vi en varphög och stenkista från 1500-talet.

8. **Rastplats på hällemark**

Tallhällemark tillhör de allra fattigaste markerna och består i huvudsak av ett tunt jordlager, där berget ofta går i dagen.

9. **Ängsmarkerna i kraftledningsgatan**

Kraftledningsgatan, som tidigare ingick i betesmarkerna, har i modern tid kunnat hållas öppen genom ständigt återkommande röjningar. Röjningarna har gagnat örtfloran och dess överlevnad.

10. **Informationstavla om Semla och Flobostigen**

11. **Hällmarksflora**

Här växer bl.a. följande typiska växter: tjärblomster, värbrodd, fårsvingel, backskaftning, kattfot, getrams, gråfibbla, backtrav, vippärt, sandviol, bockrot, bergglim och värärt. I skrevorna finns de små ormbunkarna gaffelbräken, svartbräken, hällebräken och stensöta.

12. **Rastplats**

13. **Blandskogar**

med lövträd i olika åldrar samt lövträdsdungar mot öppen mark som är värdefulla för fågellivet. Under året möter man här t.ex. entita, svarthätta, grönsångare, rödvingetrast, större hackspett, gröngöling och spillkråka. Med lite tur kan man även få se mindre hackspett.

14. **Utsikt över Floboviken**

Fagerstas enda kvarvarande gruvlave och den vackert tegelröda kraftstationen, byggd 1910-11, syns härifrån. På andra sidan viken låg förr Fagersta Bruks sågverk som brann ner 1969.

15. **Fågellokal Flogen**

Några fågelarter du kan se här vid sjön är strömstare, gräsand, knipa, storskrake, kanadagås, sångsvan och knölsvan samt drillsnäppan som känns igen på låtet och sin vippande stjärt.

16. **Öringbäcken**

är namnet på denna grävda kraftverkskanal. Kanalen är grävd i samband med att Semlas första kraftverk byggdes 1897. Kraftverket låg där bäcken mynnar ut i Floboviken. Semlas andra kraftverk byggdes 1903 i början på Öringbäcken. Knappt ett decennium senare ersattes detta med det nuvarande kraftverket öster om ån.

Historisk översikt

Gruvbrytningen i Semla har gamla anor, redan på 1300-talet bröts järnmalm i området. Vid den tiden bodde här en häradshövding som hette Henrik Symbla. Hans namn kan ha gett upphov till ortens namn eller så kommer det av att vattnet symblar = forsar. Ända till slutet av 1500-talet drev bergsmän en hytta i Semla innan ett bruk skapades när bruksprivilegier beviljades 1607. Då byggdes tre hamrar varav en gavel i slaggflis återstår. Bruket upplevde sin glansperiod på 1700-talet som det största bruket i Fagerstatrakten. När Strömsholms kanal byggdes mot slutet av samma århundrade genomgick Semla stora förändringar. Hyttan och övre hammaren revs bl a för att ge plats åt den nya kanal-färan.

Brukets betydelse minskade successivt under 1800-talet för att slutligen läggas ned av Fagersta Bruk 1861. Tre decennier senare brann den ståtliga herrgården upp och det blev slutet på Semlas bruksepok.

Semlaområdet fick ny betydelse med elektricitetens och industrialiseringens införande i slutet av 1890-talet. Då började vattenkraften längs Kolbäcksån utvinna och tre kraftverk uppfördes i Semla. Gruvhanteringen pågick så långt som in på 1960-talet.

Idag är Semla ett vackert strövområde med många kulturhistoriska lämningar och ett rikt naturliv. Följer du Flobostigen, som är en fyra kilometer lång natur- och kulturstig, ser du spåren av Semlas historia och får uppleva en mångfald i flora och fauna.



Vandring runt Semlaområdet



EKOMUSEUM BERGSLAGEN